

Vrijheid

1940-1945

Chaos in Nederland.

Meerdere bombardementen.

Joodse mensen werden allemaal opgepakt.

Vluchten uit Nederland, is het nog wel veilig hier?

Onderduiken niet zeker dat je het overleefd.

5 mei de dag die je nooit weer vergeten mag!

Eindelijk we zijn vrij.

Het is over, we hoeven niet meer te schuilen en niet meer bang te zijn.

Geen geweld en geen bombardementen meer.

We kunnen weer keuzes maken in vrijheid en genieten.

Gun het iedereen en geniet mee ... ALTIJD!

Vrijheid, eigenlijk heel speciaal.

Omdat je wet dat het op veel plekken anders gaat.

Als ik een wens mocht doen, wenste ik, dat er voor iedereen vrijheid is.

Jong of oud, licht of donker, of wat voor geloof dan ook.

Vrijheid en vrede verdient iedereen.

Daarom herdenken we vandaag de slachtoffers die we nooit mogen vergeten